



Vereniging Evangelisatie en Recreatie



Het is ons uitgangspunt dat iedere (team)lid als visitekaartje voor onze gasten aanspreekbaar wil zijn op gedrag en geloofsleven. Dit formulier is onze basis waarop wij onderling als (gast)leden duidelijkheid willen geven en krijgen, waarom wij persoonlijk beschikbaar willen zijn voor (team) lidmaatschap van een E&R project en /of de landelijke vereniging E&R.

Persoonlijke geloofsverklaring:

Wij - (gast)leden van de vereniging Evangelisatie & Recreatie (E&R) – erkennen dat de *wereld* waarin we leven niet van onszelf is, maar van God. Zo is ook de *vereniging E&R* en het evangelisatiewerk dat we doen niet van onszelf. We dragen de menselijke inzet die we ervoor leveren, het plezier dat we eraan beleven en de dingen die we ervan leren op aan God. We danken Hem voor alles wat we kunnen doen.

We erkennen dat ook de *kerk* niet van onszelf is. De kerk is niet een groep mensen die elkaar heeft gevonden, maar een groep door God zelf verzameld. Een volk van christenen midden in de wereld. Wij hebben zo van God een bijzondere plaats gekregen.

We beseffen dat in Nederland veel mensen God niet kennen of Hem willens en wetens vaarwel hebben gezegd. We belijden daarin onze schuld wanneer we Zijn liefde niet hebben laten zien. Maar God zij dank, want Hij gaf de kerk niet alleen een bijzondere plaats, maar daarmee ook een bijzondere *opdracht*. God draagt christenen op niet alleen elkaar te zoeken en op te bouwen in het geloof, maar ook de mensen die Hem niet (meer) kennen erbij te trekken. We mogen Gods evangelie aan de man brengen. Dit zendings- en evangelisatiewerk is niet iets wat de kerk *dóet*, maar iets wat de kerk is. Het hoort bij haar identiteit. Wij, als christenen, willen daarom ook niet in de eerste plaats evangelisatiewerk *dóen*, maar we willen Gods zout voor de wereld zijn.

We delen het verlangen dat alle mensen op deze aarde God leren kennen en een plaats mogen vinden in Zijn kerk. We geloven dat God ons daarbij ook actief wil gebruiken. Als vereniging stellen we ons ten *doel* het evangelie van Jezus Christus te verbreiden.¹ We ondersteunen daarin de kerk op plekken waar zij zelf kennis en/of handen tekort komt.

Voor de *kern van het christelijk geloof* spreken we de kerk² na, die het evangelie samenvat in de belijdenissen.³ We geloven met de kerk in de drie-enige God; Vader, Zoon en heilige Geest. We belijden dat de Vader de wereld zeer goed heeft geschapen, maar dat wij de zonde in de wereld brachten. Dankzij de verlossing door de Zoon zijn we vrijgekocht uit de macht van de duivel en staan we als rechtvaardigen voor Gods troon. Door de vernieuwing met de heilige Geest leven we een nieuw leven voor God en leren we steeds meer los te komen van onze eigen wil en Gods wil te doen. Dit geloof dragen we in ons evangelisatiewerk uit.

¹ E&R statuten artikel 3.1.

² Specifiek: de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

³ Vgl. ook E&R statuten artikel 2.



Vereniging Evangelisatie en Recreatie



God heeft de mens gemaakt als een bijzonder schepsel waar Hij een relatie mee wil. Hij heeft daarom een *verbond* gesloten met Abraham en zijn nakomelingen. In Christus sluit God dit verbond ook vandaag nog.

Al voor Hij de wereld maakte, heeft God mensen *uitverkoren* als Zijn kinderen. Hij verlangt ernaar hen in Zijn verbond op te nemen. Deze uitverkiezing betekent niet dat we het evangelie niet meer verder hoeven vertellen. God komt met zijn eeuwige besluit actief in de wereld om mensen te *roepen*. Hij roept ieder mens vanaf de geboorte en zal dat blijven doen tot aan de dood.

Ons wil God gebruiken om mensen naar Zich toe te trekken. We willen onze medemens leren Gods roepstem te horen en er in liefde op te antwoorden. Zo neemt God mensen die tot geloof komen op in Zijn verbond.

De *doop* erkennen we als teken en zegel daarvan. Wie tot geloof komt, mag in de kerk gedoopt worden. Kinderen van gelovige ouders mogen die doop al als kind ontvangen om daar later zelf in geloof op te antwoorden. God laat zo zien dat ook de jongste mensen bij Zijn verbond horen. In ons evangelisatiewerk willen we daarom niet alleen volwassenen, maar ook kinderen bereiken.

We erkennen dat de *activiteiten* die we ondernemen voor evangelisatie niet in verhouding staan tot Gods vernieuwende kracht. We zijn als zondige mensen niet in staat medemens tot God te bekeren, maar God laat ons boven onszelf uitstijgen en schakelt ons in in Zijn plan. We kunnen dan ook vol vertrouwen ons evangelisatiewerk doen; niet gericht op onze successen, maar alleen op Gods eer.

Dit neemt niet weg dat we ons best zullen doen mensen voor het evangelie te winnen. Wanneer we verregaande gesprekken met mensen mogen hebben, zullen we ook zorg dragen voor de *nazorg*. Niet alleen begeleiden we diegene op weg naar God, Die zijn Vader, Verlosser en Vernieuwer wil zijn, maar ook naar een kerkgenootschap waarin hij zijn nieuwe, christelijke familie mag leren kennen en zijn plaats mag innemen.

Samen met alle christenen willen we groeien in geloof en buitenstaanders meenemen in de lof aan God. Samen zijn we op weg naar de dag dat Jezus terugkomt en we Zijn stralende bruid mogen zijn.

Aan Hem de eer!

Ik, _____, stem hiermee in.

Datum en plaats:

Handtekening: